

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄRLE BYALAG 2010

Åter dags att summera ett år, vilket är en angenäm sysselsättning. Man hittar så många guldkorn då. Visst händer det även tråkigt som inbrottet på Magasinet men det positiva överväger helt klart. Ska jag välja ut en händelse av allt som hänt så måste det bli den Irländska aftonen på Järlegården. Det var ett ögonblick i livet man sällan glömmer. Så mycket folk, så bra musik och vilken stämning. Vi får hoppas på repris. Fast kan det någonsin bli lika bra? Överhuvudtaget var vår kulturvecka verkligen lyckad. Mer om det nedan.

Något som verkligen satte spår i byn var bredbandet eller rättare att EON skulle lägga ner elledningarna under jord så vi ska slippa strömavbrott. Har ”bara” varit två sen dess! I samband med det läggs fiberkabel för bredband så vi ska kunna surfa lika snabbt som i stan! Allt är ännu inte klart visst grävarbete kvarstår och sen att ”blåsa fiber”, hur nu det går till. Allt detta med hjälp av statliga och EU-medel som Lasse Carlsson jobbat med och fått fram.

Styrelsen under året har bestått av: Sven Röstlund ordförande, Sigrid Rejås sekreterare, Lasse Carlsson kassör, Kristina Andersson, Anna-Lisa Hellsing, Peter Ekström och Tommy Hynynen. Suppleant har Gerd Höök varit. Styrelsen har haft 7 möten under året. Förutom arbetet i styrelsen har Gerd Höök representerat oss i Ervalla bygdelag. Vi är också med i Nora bygderåd, Nora Järnvägmuseum, Bygdegårdarnas riksförbund, Kilsbergsfrämjandet, Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva, Leader Bergslagen och Örebro föreningsråd. Vi har också deltagit i Landsbygdsriksdagen och vi har fadderbarn via SOS barnbyar. Ekonomin såg lite bekymmersam ut i början på året, men tack vare att Örebro kommun hyrt Järlegården för dagisverksamhet har det sett bättre ut.

Regional översiktsplan (RÖP). Under hösten kom ett förslag till RÖP på remiss från Regionförbundet. Den handlar om planering för transporter, boende och näringar ur ett rumsligt perspektiv som skall vara ett stöd för kommunernas planering. Problemet med RÖP är att den antar ett stadsperspektiv utan större intresse för landsbygdens speciella villkor och förutsättningar. Många har reagerat på detta och skrivit remissvar. Byalaget anslöt sig till Ervalla bygdelags svar med tillägget att Nora pendeln ska stanna i Järle. Genom våra kontakter med Länsbygderådet så har våra synpunkter också involverats i detta svar.

Årsmötet i februari lockade 24 personer som åhörde verksamhetsberättelse, ekonomiredovisning, valde ny styrelse och annat som måste vara med. Sen avåts en god middag från Festfixare Christina Jarl med efterföljande kladdkaka (traditionsenligt) Tyvärr har antalet medlemmar minskat igen och vi är nu under 300 (294) vilket jag inte vet om vi varit på länge. Som mest har vi varit 457. Något för den nya styrelsen att jobba med.

Som bekant har vi ju ett antal kommittéer ur vilkas verksamhet vi kan berätta historien om verksamhetsåret 2010.

BARN OCH UNGDOM

Under vårterminen hade öppna förskolan öppet på Järlegården, tisdagar mellan klockan 11 och 13, direkt efter att dagis slutat sin verksamhet i lokalerna. Det lektes och fikades. För de som så önskade serverades kaffe eller saft och någon kaka till. De små barnen åt ofta medhavd mat.

Under vårens gång byttes ansvariga för öppna förskolan. Under senare delen av våren infördes sångstund som avslutning för träffarna.

Vårens verksamhet avslutades med en utflykt till Plantmarknaden i Lindesberg där vi tittade på djur och växter, lekte i lekpark och fikade.

Höstens tider var mellan klockan 09.30 och 11.30 då dagis inte längre använde lokalerna på samma sätt. Det har pysslats en hel del under hösten. Vi har bland annat målat med vattenfärg och byggt med leklera. Sångstunderna har avslutat träffarna.

Till en början under hösten fikades det smörgås, men efter ett tag kom ett lass kakor och bullar så då blev det mest sådant fika.

En fredag i december hade öppna förskolan julpysselkväll. Då bakades det pepparkakor och det klipptes och klistrades och målades. Vi kokade korv och glögg och Tomten gjorde ett besök och delade ut små julklappar till alla snälla barn.

Det har varit allt från 5-16 personer (vuxna och barn) på öppna förskolan. Normalt sett har det dock legat på 10-12 personer.

BRO OCH SKEPP

Är tyvärr fortfarande vilande. Eller rättare en skrivelse om ny bro skickades i till Örebro kommun som tyvärr inte besvarat den. Järlan II vårt stolta skepp, har sjösatts och tagits upp.

BYABLADET

Har som vanligt kommit ut med fyra nummer i olika storlek. Här beskrivs det som ska hända och det som har hänt. Inte bara nyligen utan, ibland även långt tillbaka i tiden. Lokala företagare porträtteras och kommer att bli ett stycke hembygdshistoria när åren gått. Sevärdheter i trakten besöks och beskrivs av Byabladets utsände som oförskräckt ger sig ut i "vildmarken" eskorterad av äventyrshunden. Lokala företagare har här möjlighet att göra reklam för sig och sin verksamhet.

CAFÉ OCH TURISM

Caféet har varit igång som vanligt och sysselsatt traktens ungdomar och glatt alla turister med glass och fika. I år hade vi fått personalförstärkning med medel från Arbetsförmedlingen så vi kunde ha två vuxna på plats under sommaren Camilla och Ines. Då blev det mer ordning och reda, fast kanske lite mindre att göra för ungdomarna. Antalet besökare var ungefär so tidigare år med undantag för nedgången under marknaden. Så totalt sämre resultat. Säsongen pågår under större delen av sommaren. Börjar veckan före midsommar och slutar i slutet av augusti, början av september i samband med Ljusstråk.

Sommarmarknaden avhölls traditionsenligt lördagen efter midsommar. Då var det varmt! Med besked dessutom. Det gjorde att antalet besökare minskade rejält. Framför allt var det färre barn, vilket märktes tydligt vid pilkastning, fiskdamm och den senare föreställningen av Kasper då Magasinet var som en bakugn. Här var nog största orsaken till det dåliga resultatet för caféet. Men de som kom hade trevligt och de flesta försäljare var ändå nöjda. Inbrottet på caféet och Magasinet var ju en mycket tråkig händelse även om caféet klarade sig ganska bra. Växlingskassan blev stulen men inget mer.

Vid annat tillfälle råkade vi också ut för stöld av gräsklipparen och man bröt upp låset till dressinen.

HANTVERKSMAGASINET

Det tråkiga var ju inbrottet där man bröt sig in bakvägen och raserade Peter Gustavssons hyllor med mycket krossat porslin som följd. Även en del av LGs böcker blev skadade. Det blev en hel del bok med att få dörr på plats och städa upp. Tråkigt att sådant ska hända. Annars var det ganska gott om glada besökare till alla våra lokala hantverkare.

HEMSIDAN

Har hållits uppdaterad med både vad som ska hända och vad som hänt. Här beskrivs även såväl byalaget som sevärdheter, natur, kultur och historia. Även reklamplats för lokala företag och föreningar.

JÄRLEGÅRDEN

I år har kommunen hyrt Järlegården under nio månader, vilket vi skall vara mycket glada för. Dels för att lokalen nyttjas väl och dels för att vi får intäkter som bär kostnaderna. Järle förskola har fått tillgång till Järlegården 4 tim varje vardag. Istället för hyra den första månaden så fick vi nya golvmattor inlagda i kök, toa och hall. Vintern var lång och kall i både början och slutet av året så uppvärmningskostnaderna har dragit iväg en hel del, så hyran kom väl till pass.

Andra som nyttjat Järlegården flitigt är öppna förskolan varje tisdag, Yoga gruppen körde på måndagar hela våren, bygdens föreningar har haft ett flertal möten, liksom byalagsstyrelsen och våra egna arrangemang. Kulturveckan i okt med irländska pubben, Kasperteater och Åke Mossberg kan inte annat än betecknas som en riktig succé med gott om besökare på alla tre begivenheterna. VM-fotboll, bredbandsinfo och årsmötet kompletterar bilden.

Uthyrningen utöver kommunen har också varit god med Lillåskolans besök i augusti som främst, men även ett 10-tal privata arrangemang har ägt rum. Dessutom det mer spontana nyttjandet av bygdens unga, mer eller mindre regelbundet för LAN, film, spel och annat kul. Vår - och höst röjningar har ägt rum med sedvanliga sysslor som gruskrattning och fönsterputsning. Sofforna som har gått sönder flera gånger och har då krävt omfattande renovering. En ny handgjord träskylt har satts upp vid vägen.

KULTUR

Det stora kulturevenemanget var vår kulturvecka på hösten när det var som mörkast. Ett klart ljus i mörkret. Efter att ånyo fått bidrag från Leader Bergslagen fick vi till det. Dels den tidigare nämnda Irländska aftonen, med en stämning som jag sällan eller aldrig upplevt på Järlegården. Mycket folk, gemytlig stämning, god dryck med tilltugg och en underbar musik från bandet Sonas. Drygt 60 personer som samlades och njöt till sen kväll.

Åke Mossberg kom och pratade om Järle med omnejd förr och nu. Ur sin rikhaltiga samling bilder ordnade han en enmansföreställning på 2½ timme och ingen tröttnade. Många kommentarer från den äldre delen av auditoriet kompletterade föredraget på ett trevligt sätt. Vi var nästan 50 personer på detta.

Slutligen fick även barnen sin del av kulturkakan. Detta i form av Bröderna Bergkvists ambulering kasperteater som gav en föreställning om Prinsessan som skulle gifta sig. Publiken levde med i föreställningen. Efteråt bjöds på glass och saft. Drygt 40 vuxna och barn hade en trevlig eftermiddag.

MILJÖ

Vilande för närvarande då det inte finns några aktuella ärenden.

STATION

Vår och höströjning har skett. Tyvärr ibland med lite klent deltagande. Det var lite problematiskt när vi bara var tre och 1/3 av deltagarna fick ryggsnitt ganska snart och sedan fick ge råd i tre dimensioner hur möbler skulle staplas. Det var lätt komiskt.

Inbrottet på station var ju mest skador på stationsdelen där man bröt upp två dörrar som fick repareras. Bostadsdelen klarade sig lite bättre.

VANDRINGSLEDER

Det fantastiska stignätet har hållits öppet och tillgängligt. Samarbete mellan Länsstyrelsen, Kilsbergsfrämjandet, Byalaget och andra ideella krafter. Området har ju nu fått status som naturreservat. Det gjorde att det ett tag såg det ut som om Länsstyrelsen skulle begränsa tillträdet till flera delar av stignätet, men efter diskussioner löstes allt på ett bra sätt. Vi har fortfarande långa fina sträckor att upptäcka. Vandringsstigarna är mycket välbesökta och uppskattade av vandrare och barnfamiljer. Lagom äventyrligt! Länsstyrelsen kommer att utveckla delar av området och ordna med grillplats vid Skärmarbodaleden.

Så nu står vi för ett nytt verksamhetsår och nya utmaningar. Ett till stora delar ny styrelse har att göra. Kan vi vända tappet på medlemmar? Blir det någon marknad? Vad händer med järnvägstrafiken mellan Nora – Örebro? En sak är säker, det kommer hända saker som det brukar göra. Detta så att Järle är en levande plats att bo i och inte bara en ”sovstad” till Örebro där allt händer. Det mycket positiva är att det ständigt sker en förnyring i byn och omgivningar så att det är fullt med barn på dagis. Öppna förskolan har aktivitet. Snart blir dom större och då blir det kanske både isbana och måndagsträff. Man kan alltid hoppas. Spänningen är oliidlig!

Sven Röstlund ordförande