

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 FÖR JÄRLE BYALAG

Åter dags att summera ett nytt år. Jag vet om det är så, men det känns som åren snurrar på snabbare för varje år. Som vanligt noterar man att det är mycket som händer och sker. Järle kan nu kalla sig badort, då vi nu har en ny liten brygga i Järleån. Designad och hopsnickrad av Erik Sandberg, nedburen av byns ”starke män!”. Sen har vi ånyo fått en ny flaggstång efter att ha varit utan sen den gamla bröts av. Caféet når nya höjder och börjar bli berömt inte bara lokalt utan ut i landet. Folk kommer gärna tillbaka för att njuta av det goda fiket i den vackra stationsträdgården, och man rekommenderar det till vänner och bekanta. Byalaget ordnar som alltid musikaftnar, sommarmarknaden, bakluckeloppis, skördefest med mera. Nedan kommer en sammanfattning av allt som hänt under året.

Byalaget är också aktiva genom olika föreningar/organisationer såsom: Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora järnvägmuseum, Leader Mellansjölandet, Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Örebro län, Bygdegårdarnas riksförbund, Kilsbergsfrämjandet, Framtidsforum Ervalla. Vi är dessutom medlemmar i Örebro föreningsråd samt Barn i Bergslagen. Vi stödjer ekonomiskt SOS barnbyar.

Årsmötet samlade cirka 20 personer som var med om vad vi tror var ett rekordsnabbt möte, trots det tror jag alla förstod vad som bestämdes. Sedan presenterade Niklas Lindahl och Per-Åke Sörman Bygde-TV och visade några avsnitt, framför allt med Järleanknytning. Sen som vanligt en utsökt middag från Christinas gästgifveri följt av traditionsenlig kladdkaka. Glad och trevlig stämning och umgänge bybor emellan. Styrelsen har under året bestått av Sven Röstlund som ordförande (ständig?), Sigrid Rejås sekreterare, Lasse Carlsson kassör. Kristina Andersson, Claes Victorin och Hanna Wallsten har varit övriga ledamöter och Petra Fredin har varit suppleant. Sju styrelsemöten har avhållits under året. Vi har inte riktigt nått upp till alla mål i verksamhetsplanen, bland annat har medlemsiffran minskat istället för att öka och vi är nu 254 medlemmar. Gångbron står där oförändrad. Men vi tar nya tag 2017!

De kommittéer som finns är:

Barn och ungdom

Har varit vilande under året. Inga specifika arrangemang för barn och ungdomar. Men mycket av våra aktiviteter är ju för alla åldrar.

Bro och skepp

När det gäller bron, är det fortfarande ett sorgligt kapitel som vi har svårt att se en lösning på. Kommunen anser inte att det är deras problem och någon annan finansiär har vi svårt att finna. Men vi ger inte upp, vi letar och kommer tjata igen. Skeppet däremot har i legat i ån till glädje för de som vill ta en båttur på ån, tack vare Nils Österberg. Kommittén har nu även fått förstärkning med en brygga som ligger i ån för badsugna. Varmt tack till Erik Sandström som kom med idén och som förfärdigade bryggan. Sjösättningen gjordes av byns ”starke män”!

Byabladet

Har som vanligt kommit med fyra nummer vissa tjockare andra tunnare. Numer även i färg på hemsidan. Här kan man läsa om allt som kommer ske i byn och i trakten och sedan läsa vad som hände och hur det hände! Senaste numren har också haft nostalgiska reportage från forna dar, när det fanns post, taxi och affärer i Järle för att inte tala om bandylag. Där vi kan tacka

Gösta Tegner som grävt i arkivet. I denna eminenta tidning kan också lokala annonsörer nå ut med sina budskap för en billig penning.

Café och turism

Vår 31:a kafésäsongs (start alltså 1986) blev lyckad. Som vanligt, trots den dåliga inledningen på marknaden som nästan regnade bort. Ändå nådde vi nästan på kronan samma omsättning som 2015 som fortfarande är vårt rekordår. För tredje året var Anette Bredenberg anställd som kaféansvarig och med Kristina Andersson vid sin sida klarade de sin ledaruppgift för våra tolv feriepraktikanter med glans även om en del ungdomar inte var på topp. Kafébesökarna var fler än 2015 och ryktet om kaféets höga kvalité med bullar, kakor och bakverk inte minst, har nu spritt sig vida omkring. Tack vare Anette vars ”hemmabageri” gick för högtryck nästan dygnet runt.

Hantverk och marknad

Marknaden som regnade bort, blir epitetet för 2016 års marknad. Den hann knappt börja så öppnade sig himmelens portar, sen regnade det fram till 15 då det slutade. Men det var ju så dags, grillen hade slocknat av regnet och så mycket grillat blev inte sålt. Färre besökare än vanligt och sämre kommers. Men det var dock en hel del som hittade till marknaden trots vädret och Open house spelade tappert på trots vädret, och en del barn hittade in till kasperteatern i magasinet. Mattias Dahlins traktor var mycket uppskattad av alla barn.

Hantverket har däremot nog gjort ett rekordår tack vare det sommarväder som lockade till utflykter. 15 deltagare har haft öppet i 53 dagar och besökarna har strömmat till och handlat.

Så var det ånyo bakluckeloppis i slutet av augusti och då var det verkligen vackert väder vilket gjorde att såväl försäljare som besökare strömmade till. Det var många varor som bytte ägare till rimliga pengar. Tror både säljare och köpare var nöjda med dagen. Ger Höök höll i dagen med sedvanlig bravur.

Hemsidan

Hemsidan kompletterats kontinuerligt med nytt och gammalt material. Byabladen som läggs upp, kan numera ses i färg också. Besöken på sidan har minskat rejält, från 29720 besök 2015 till 18750 per år om man ska tro statistiken. Hemsidan blir kanske mer och mer ett erfarenhets- och "vad som har hänt" arkiv, där man hittar sin nostalgitripp inom byalagets långa verksamhet. Vi räknar också med att fylla på med mer äldre material under året. Skulle tro att Facebook gruppen "Det händer i Järle" tar över mer vad gäller aktuell info också. Det är i dagsläget 253 (191 i fjol) personer i gruppen, och det är bara att anmäla intresse att vara med. Men kolla alltid in kalendern på hemsidan för Järlegårdens bokningsläge och aktiviteter, för där lägger styrelsen upp det som är på G i bygden. Det är förstås våra egna arrangemang, men det kan lika väl vara annat som händer i bygden som kommit till vår kännedom.

Järlegården

Den regelbundet återkommande aktiviteten har varit JärleYogan på måndagar som trevligt nog samlar fler och fler utövare. Sen i höstas har Birgitta Carlsson två grupper igång. Men det har varit en hel del annat också, som våra styrelsemöten och andra föreningsmöten, liksom seminarium om gifter i vardagen, återbruksfika, musikpub och Lillåskolans sedvanliga skolstart besök.

Privatuthyrningen har minskat i år jämfört med i fjol, vilket är lite synd och kostnaderna har ökat istället, vilket främst beror på köp av gårdsgrus, renovering av kökskran och vattenlås. Inga stora skötsel- och underhållsinsatser har gjorts i år, men behoven börjar göra sig påminda, så det är dags att ta tag i lite större uppgifter till våren.

Våra bokare och nyckelutlämnare är familjen Wallstens i Majtorp.

Kultur

Under hösten var det musikpub med den nykomponerade gruppen, The Hayes-Baghari project. En kombination av Open House som spelar på sommarmarknaden, och Sonas som spelat flera gånger på Järlegården. Eller rättare delar av banden i kombination. Hur som helst så kom det mycket folk som åt och drack upp allt som fanns, och däremellan njöt man av den härliga och medryckande musiken. Cirka 50 personer kom från när och fjärran. Några till hade kanske gått att knö in som göteborgaren säger.

Omställning hållbar bygd

De projektpengar för "Vilda grannar" som beviljades från Landstingets Vilt- Och naturvårdskommitté 2015 har även räckt för inköp i år och bl.a. lite olika växter och redskap köpts in. Odlingarna vid stationen inriktades på att gynna både cafégäster och pollinerare av olika slag. En hel del sallat odlades också till glädje för smörgåsätande gäster i början av säsongen och senare under sommaren för traktens rådjur. I oktober hölls en välbesökt skördemarknad med ett tiotal utställare i stationsträdgården. Dessutom anordnades en föreläsning på Järlegården i samarbete med Ervalla Bygdelag om "Gifter i vardagen" med Sara Johansson. Hon berättade om hur vi kan lära oss hantera och agera kemikalier för att undvika spridning och exponering i våra hem. I december anordnades "Återbruksfika" med möjlighet att byta saker av varann på Järlegården.

Station

Det som drar folk till kafét är förutom det goda fiket vår stationsträdgård som bjuder besökarna på en jättemysig miljö med sin gräsmatta och alla sittgrupper inbäddade i lummig sommargrönka. De gamla gröna grupperna börjar spela ut sin roll och nya vita kommer istället, i år fick anskaffas tre grupper till. Och så fick vi vår nya åtta meter höga flaggstång till slut, mitt i trädgården på en helt ny plats som valdes med omsorg en bit från stationen. Trivselhöjande inslag alla gånger. Sen får vi inte glömma allt det nya gruset runt stationen och vid perrongen som så väl behövdes för att dölja all oönskad växtlighet på dessa ytor. Till det stora uthuset skaffades det nya järnbeslag med hänglås till dricka- och glassförråden som 2015 fick önskade påhälsningar. Stort tack till Björn Bredenberg, Morgan Evaldsson och Mattias Dahlin för dessa insatser, och även andra som hjälpt till med gjutning av flaggstångsfundamentet m.m.

Avslutning

Således ett år fullt med verksamhet och aktiviteter. Vi siktar på att fortsätta med detta för att göra Järle med omnejd till en trivsamt plats att bo på. Sammanhållning mellan oss som bor här, och samtidigt verkar vi för att påverka i såväl mindre som större frågor. Så att landsbygden verkligen får leva!

Styrelsen för Järle byalag gm Sven Röstlund ordförande

