

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 FÖR JÄRLE BYALAG

År 2018 kommer vi minnas av flera anledningar. Detta var året då vi fick en säker av- och påfart från väg 50. Vägarbetet ställde till en hel del besvär medan det pågick, men jag tror vi alla njuter nu när det är färdigt. År 2018 bjöd även på värmebölja, vilket också medförde både bekymmer och glädjeämnen. Badbryggan i ån mer använd än någonsin. Men värmen gjorde också människor mindre benägna att göra utflykt till Järle.

Järle byalag är aktiva genom olika föreningar/organisationer. Till exempel Ervalla bygdelag, Nora bygderåd, Nora järnvägsmuseum, Länsbygderådet Örebro län, Bygdegårdarnas riksförbund. Vi är dessutom medlemmar i Örebro föreningsråd samt Barn i Bergslagen. Vi stödjer ekonomiskt SOS barnbyar.

Årsmötet 2018 samlade 22 personer. Styrelsen har under året bestått av Hanna Wallsten som ordförande, Sigrid Rejås sekreterare, Kristina Andersson kassör, Sven Röstlund, Lena Lidström, Claes Victorin och Gösta Tegner har varit suppleant. Petra Edin var ledamot under våren innan hon flyttade från Järle. Vi har haft sju styrelsemöten under året.

I byalagets regi har följande aktiviteter ägt rum i Järle:

Studie och kulturkommittén arrangerade ett föredrag med Åke Mossberg som talade om Järle förr och nu. Han är makalös, vill man få folk att gå man ur huse så tar man hit Åke. Han kan prata hur mycket som helst och han får alla att skratta med roliga historier. Men väcker stort intresse när han visar bilder från förr och nu. Jag tror vi planerat för 2 timmar med fika, men jag tror det höll på i över tre timmar! Och det var ingen som gick. Välbesökt och mycket trevligt. På hösten ordnade kommittén musikpub. Då kom The Baghari-Hayes project på besök, vilket blivit en tradition. Mycket folk strömmade till och det blev en fin kväll på Järlegården. Mycket folk njöt av den härliga musiken och det var tabberas (småländska för att allt tog slut) på såväl dricka som allt ätbart. Kommer säkert upprepas.

Uthyrningen av Järlegården har inte varit så god som vi hoppats. Men det har varit en hel del aktiviteter ändå. Måndagsyogan har många och trogna deltagare. I januari var det julgransplundring som Petra Edin ordnade för andra året. Mycket uppskattat av barn och föräldrar som kom för att dansa runt granen och njuta av Sigrid Rejås goda bakverk. Under sommaren samlades ett antal fotbollsintresserade för att följa Sveriges öden i fotbolls-VM. Det gick ju bra så det var många trevliga stunder framför storbilden.

I oktober stämde det upp rytmiska afrikanska toner, där Bahir, Mamy och Richard spelade och dansade med ett antal danssugna Järlebor. Efter ett livligt pass var man både glada och varma.

Byabladet har kommit ut i fyra nummer, några tjockare, några tunnare. Fyllda med information om vad som hänt i förr i tiden, vad som ska hända och vad som hänt. Ett trevligt inslag var reportaget om Flåtendammarna och Tegelbruket, och flygbilderna över Järle både i sommarskrud och i vinterdito. Allt finns ju dessutom på nätet och då i färg, vi hoppas snart kunna lägga in ett litet filmklipp när tåget går från Järle station till järnvägsbron sommartid. Vi har trogna annonsörer som får tillfälle att göra reklam för sig och samtidigt bidra ekonomiskt till bladet. I år hoppas vi få ännu fler annonsörer då vi fått många adresser till lokala företagare.

Marknaden var mycket välbesökt. Folk strömmade till via apostlahästarna, cykel, bil eller tåg. Så det blev en ny rekordmarknad där folk fikade som aldrig förr, höll grillfolket fullt sysselsatta och lyssnade till Open house musik samt såg på kasperteater i magasinet. Samt handlade av alla hantverkare och loppisförsäljare som var mycket nöjda med dagen.

Kafésommaren blev ingen hit denna säsong om man ser till vår lönsamhet. Det hjälpte föga med rekordmarknaden när mängder med inställda tåg, värmeböljan och usla tillfartsvägar gjorde sitt för att hålla ner mängden kafébesökare. Och absolut kan vi inte skylla vare sig på våra tio feriepraktikanter som genomsnittligt var riktigt bra eller på stommen i verksamheten, Anette och Kristina, som bakade, höll ordning på ungdomarna och själva slet mer än någonsin. Även om antalet kafégäster varierade mycket under säsongen så måste ju allt hållas igång 8 till 9 timmar varje dag i två och en halv månader. De stora kafédagarna blev som vanligt marknaden 30 juni och bakluckeloppisen 19 augusti. Helgerna också utmärkt bra.

Hantverksmagasinet hade 14 deltagare, varav två nya för året. Det var öppet för utställning och försäljning i 53 dagar. Vi är nöjda med säsongen även om försäljningen blev mindre än i fjol. Men med tanke på de heta dagarna och vägarbetet, får vi konstatera att det kunde blivit ännu värre! Eldningsförbudet gjorde också att vår deltagande smed inte kunde smida så mycket som tanken var.

Bakluckeloppisen hade rekordstort antal försäljare, ca 40 st. Ett välbesökt evenemang. En del sålde riktigt bra, andra mindre. Ett problem var att Swish låg nere för någon av bankerna. I deltagaravgiften ingick som vanligt fika i stationscafet, ett alltid lika uppskattat inslag.

Projektet "Kartläggning av livsmedelsförsörjningen i Örebro kommun" som vi fick bidrag till av Örebro kommuns landsbygdsnämnd har genomförts av Ankie Rauséus till allas belåtenhet och om dess resultat kan läsas i Byabladets julnummer.

Det ekonomiska resultatet för 2018 blev sämre än budgeterat. Ett planerat plus på 8 tkr blev ett minus på 7 tkr och jämfört med utfallet 2017 blev det ett resultat-tapp på 34 tkr. Inget vidare således och då ska noteras att ingenting av föreslagna investeringar har genomförts. Främsta orsaken till försämringen är kaféverksamheten som i alla år kunnat finansiera hela byalagsverksamheten. Nu blev detta finansieringsbidrag "bara" 67 tkr mot 2017 års toppnotering på 115 tkr. För ekonomin i detalj hänvisas till upprättat bokslut. Medlemsantalet har något vänt uppåt. 228 medlemmar är en ökning med 5 jämfört med 2017.

Hemsidan kompletteras kontinuerligt med nytt och gammalt material. Byabladen som läggs upp, kan numera ses i färg också. Facebook gruppen "Det händer i Järle" används flitigt för att sprida aktuell info.

Avslutning

Ett år fullt med verksamhet och aktiviteter, tack vare alla engagerade bybor som bidrar med sin tid och sina kunskaper för att göra Järle med omnejd till en trivsamt plats att bo på. Att jobba tillsammans för att skapa trivsel kan också göra oss starkare när vi vill påverka beslutsfattare i frågor som rör oss lokalt. Ikväll kommer vi efterlysa fler engagerade vuxna, för att caféet ska kunna hålla öppet kommande sommar. Det är en verklig chans att skapa en levande landsbygd sommartid.

Styrelsen för Järle byalag genom Hanna Wallsten, ordförande.