

JÄRLE BYÅBLADS

SOMMARNUMMER 2018

NR 2 JUNI ÅRGÅNG 44



LÄS NUMRET I FÄRG PÅ VÅR HEMSIDA WWW.JARLEBYALAG.SE

ÅKE MOSSBERG UNDERHÅLLER FÖR ETT FULLSATT JÄRLEGÅRDEN





VÄLKOMMEN TILL JÄRLE MARKNAD 30 JUNI 10-16!

Då samlas hantverkare loppisförsäljare,
kasperteaterspelare,
Open house musiker, ridhäst,
kaniner och ånglok för en
gemytlig marknad.

Grillmat och dryck finns,
kaffe med bröd, korv, glass i massor.

Karusell finns inte men karamell
och man kan fröjda
hela dagen uti Järle!

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Vilken vår. Den kortaste på väldigt länge, enligt min bekant meteorologen. Han hävdar att i år varade våren i exakt sex dagar i mitten av april. Före det hade vi den mest envisa vinter och efter det blev det sommar. Och sedan blev det högsommar à la Medelhavet.

Och mitt i all denna förundran över vädret dundrade lastbilarna förbi. När södra avfarten till Järle var avstängd i två veckor gick all trafik genom byn, även den som lastar på torven. Vi bävade!

Jag undrar om det var det förvirrande vädret som avledde min uppmärksamhet? Eller flöt trafiken så smidigt som jag upplevde den?

Lastbilarna, och alla vi andra, puttrade längs Järle byväg i sakta mak tack vare alla de tillfälliga gupp som Skanska la ut. Och så fick vi äntligen en skylt. En skylt som visar lastbilsförarna som kommer norr ifrån, att de ska köra rakt fram över järnvägen och inte svänga in till vänster och runda lekplatsen på sin färd mot torven. Som vi har längtat efter denna skylt.

Vi har även fått två skyltar som upplyser förbipasserande om att det finns lekande barn i byn. (Vi som bor här kände ju till det sedan länge.) Förhoppningsvis sänker den nyfikne hastigheten för att få sig en glimt av idyllen istället för att bara blåsa i genom. Och i sommar kan man garantera att få se mer än bara lekande barn. Cafégäster, sommarjobbare, tågturister, hundpromenerare och gräsklipparförare. Skyltarna som upplyser om lekande barn är bara en ledtråd: Det här är en levande by.

Glad midsommar!
Hanna Wallsten





HÄRLIG STÄMNING MED ÅKE MOSSBERG I HÖGFORM!

Vill man fylla Järlegården med folk, finns det ett osvikligt recept. Boka in Åke Mossberg! Då kommer det folk från när och fjärran och många från trakten som man aldrig ser annars. Nora bibliotek brukar han fylla fyra gånger om minst när han har något av sina föredrag. Vi räknade ut att det var åtta år sen sist, så nu var det dags igen. Järle förr och nu var titeln på föredraget. Största problemet är, hur många kommer? För att inte hålla på med bokningar, så sa vi helt enkelt, att blir det fullt så blir det. Men vi tordes inte skriva på "det händer" i Nerikes Allehanda. Och det var nog bra. Det blev inte helt fullt, men cirka femtio personer kom, mestadels i övre medelåldern. Möjligen skulle man önskat att fler unga från byn skulle kommit och hört och sett om byn, förr och nu. Speciellt som byalaget bjöd på allt, all inclusive!

Åke är ju en riktig entertainer av rang, härliga och dråpliga historier och tidningsklipp från förr får auditoriet att vrida sig av

*Fullt i salongen
när Åke berättar
historier från förr.*



skratt. Han kan dessutom prata hur länge som helst. När jag frågade hur länge han skulle hålla på, svarade han en timme och fyrtiofem minuter plus fika paus. Åke pratade i tre timmar inklusive fika paus! Det bara flyter på och han har ett härligt samspel med publiken också. Är det någon person på en bild som han inte vet vem det är, så är det alltid någon i publiken som vet. Samma sak med hus, där någon fyller i de fåtal luckor som finns i Åkes minne.

Han har ju hur mycket bilder som helst i sitt arkiv. Ända från så kallade glasplåtar till moderna digitala bilder, Han började med en resumé om Järles historia med framför allt kartor men också en del bilder. Sen följde en exposé med bilder från Järle förr, handelsbodas, affärer, stationen och mycket annat. Även omgivningen gick igenom med hur det såg ut förr i världen, i helg som vardag. Men det bästa av allt är, det är att han har rest runt i nutid och fotograferat hur det ser ut nu. Dels bilder för åtta år sen, men även pinfärska bilder tagna några helger innan föredraget. Det ger en fantastisk bild vad som hänt genom åren. En del hus är sig lika, andra har förändrats mycket genom åren. Samtidigt som han visar bilderna så berättar han historier och anekdoter om de som bodde i husen förr. Rätt vad det är så kommer en notis från tidningen om någon märklig ibland dräpelig händelse eller resultat från bandyserien där Järle hade ett lag förr i tiden.

Tre timmar är ett rent nöje i Åke Mossbergs sällskap som för övrigt har nästan alla byablad i sin ägo, kanske kan vi hjälpa honom att få samlingen komplett. Extra glädjande var att byabladets skapare Åke Hazell var med tillsammans med sin fru Gunilla. Kända profiler från byalagets och byabladets start, för att inte tala om vårt dagis. Dagis hade givetvis Åke också bild på! Det är bara att hoppas att Åken får fortsätta att ha hälsan i behåll så vi kan få glädjen att höra honom igen om några år!

Sven Röstlund



Sigrids läckra bakverk hade en strykande åtgång!



Kurs i att tala med djuren:

Den stora skillnaden mot hembesök och föreläsningar, är att du under dessa kurser själv får nycklar och redskap till att kunna kommunicera bättre med djuren.

Med nycklar menas här insikten om hur man öppnar sitt sinne för att lättare ta till sig andra varelsers tankar och känslor.

Efter ankomsten med ett varmt välkomnande och presentationer så är vi redo att börja jobba.

För att kunna släppa tankarna på allt runt omkring så är meditationen ett redskap som används under kursen. Vi målar och ritar för att hitta våra egna svar i vårt inre, alla kan bara vi släpper på vårt kontrollbehov. Många människor har en prestationsångest som vi genom övningar tränar på att den skall avta ... Vi har ofta väldigt trevligt, roligt och med en varm gemenskap!

Vi möter och talar med flera olika sorters djur som finns på plats eller i närheten av huset. Vi äter god mat baserad på KRAV-märkta, ekologiska och närproducerade råvaror.

Nästa datum sön 5 aug 2018

Djurtolk Christina Jarl

070-393 09 09

info@djurtolk.com

www.djurtolk.com

Läs gärna mer på hemsidan och sociala medier

Christinas Gästgiveri
ERVALLA GÅRD



Tips till att boka hösten kalas och evenemang:

Tema Meny – Afternoon Tea – En klassisk engelsk upplevelse !

– Christina fick inspiration, tips och idéer när hon besökte Hotellet

The Dorchester i London

Läs hela menyn på <http://christinajarl.se/tema-meny-afternoon-tea/>

Bjuder du gästen, Fixar jag resten!

Christinas Gästgiveri på Ervalla Gård

Christina Jarl 070-393 09 09

info@festfix.com

www.christinajarl.se



B A K L U C K E L O P P I S

utanför Hantverksmagasinet vid
Järle station!

Söndag 19 augusti kl 10-14. Avgift 50:- /bil

Anmälan till gerd.hook@telia.com
eller 070- 234 28 80 senast 8 augusti

OBS begränsat antal platser



JÄRLAN LIGGER I ÅN!

Ja nu kan den medlem som vill
låna Byalagets stolta skepp,
Järlan II som ligger på plats i ån
nedanför Franzéns/Majtorp.

Nyckel finns att låna i stationen när caféet är öppet eller
hos Nils-Åke Österberg 0587-50335

För badsugna ligger bryggan i också!



Christina Andersson

I sommar har jag öppet tisdagar och onsdagar
fr o m v 26 t o m v 35. Svarar i telefon alla dagar.



Harrys Motor Eftr.

Thomas Paulsson

Tel 0587 - 50086 070 - 5750086

Alla kunder tillönskas en skön sommar

Järle Åkeri AB

*Försäljning och transport av grus,
sand och sorterad jord*

0587 - 50219 070 - 5450215

NYA R 50 ÄR SNART KLAR

En kväll i maj bjöd Trafikverket och Skanska in till information om bygget av nya R 50. Ett tjugotal personer boendes längs vägen på olika sätt mötte upp vid Jardlers åkeri vid Frövirondellen.

Man berättade att bygget fortskred som det skulle och att vägen ska vara klar i september. Under sommaren kommer bron som ska vara Mogetorpskorset den kommer i 23 delar som väger allt från 5 till 20 ton och sätts ihop som lego! Fast med lite större bitar. Man räknar ändå med att hålla öppet två körfält som man gjort hela tiden, vilket vi varit mycket tacksamma för. Inga trafikljus, vakter eller lotsar som man haft vid bygget norr om Askersund. Detta ska också vara klart under hösten. När allt är klart kan man åka mötesfri väg från södra länsgränsen till Lindesberg!

Vidare blir det tunnlar vid alla busshållplatser och att man asfalterar under tunnlarna men att cykelvägarna i övrigt blir grusvägar. Frågor kom om problemen som varit i den norra delen av bygget och man förklarade hur lite utrymme man haft och hur mycket man försökt göra för att förbättra det hela. Men nu flyter trafiken på igen!

Om man kommer från Frövirondellen kommer det först vara tvåfiligt till söder om Norsebäck sen enfiligt till Mogetorpskorset sen tvåfiligt uppför backen och sen enfiligt till Norakorset. Omvänt om man kommer söder ifrån. Nya på/avfarten till Järle kommer vara något av det sista man släpper på, för den som undrar.

Man avslutade med att vis 3D i datorn hur vägen kommer se ut. En



Den nya planskilda korsningen vid Mogetorp.

sak som framkom under mötet var att man önskade att viltstängslet som ska gå från norr om rastplatsen skulle förlängas förbi skogspartiet i Norsebäck istället för att sluta norr om. Man lovade att titta på detta. Ska bli spännande när allt är klart. Vad jag förstått ska man senare 2018 eller under 2019 åtgärda vägarna till Järle.

Vill man se beskrivning av projektet går man in på www.trafikverket.se/axbergshammar-lillamon.

Sven Röstlund



3d bild över vägen vid Åliden och Noraavfarten.

JÄRLE STATIONSCAFÉ

Njut av kaffe med Anettes hembakade kaffebröd i den fina stationsmiljön, eller en matig macka eller varför inte en glass.

Vill du fira något eller någon så kan vi ordna det med glass, tårta, mackor, fika med fikabröd.

Ta bara kontakt med Anette Bredenberg dagtid på 073-3500996.

GRILLKVÄLL!



Lördag 28/7 kl 19.00 samlas de som vill för att grilla, umgås och ha en trevlig kväll. Bylaget står för fika. Var och en tar med det man vill äta och dricka.



38 ÅR I BYALAGETS TJÄNST

1 juli 1978 flyttade Lasse och Birgitta Carlsson till Järle och efter 40 år så rycker man upp bopålarerna och flyttar till Gotland. Redaktörn lyckas få en telefonintervju när vår meste styrelsemedlem är på väg till Stockholm. Handsfree, givetvis! Även redaktörn som satt på altanen var handsfree så det gick att anteckna lätt!

Hur kom det sig att ni flyttade till Järle?

Jag hade arbetskamrater och goda vänner här så vi visste hur fint det var. Vi var här en vinterkväll som var så vackert som det bara kan vara här. Så vi hyrde det vita huset längs Byvägen (där Lena Lidström bor nu). Ett år senare flyttade vi till Humlegården vid Flåten mitt emot Flåtens gård. Slutligen byggde vi Vårglantan nära stationen 1983.

När kom du med i byalaget?

Tämligen omgående blev vi medlemmar och jag deltog i stationskommittéen och Birgitta i festkommittén. Vid ett årsmöte 1980 blev jag invald i styrelsen och blev omgående kassör. Sedan blev jag vald till ordförande 1984, satt i fyra år som sådan, för att därefter återgå som kassör, vilket jag sedan varit sen dess. Totalt 38 år alltså i byalagets styrelse.

Det är många saker och projekt du har varit ansvarig eller deltagit i. Kan du ta fram några?

Stationen och järnvägen intresserade mig först. Man ville, riva rälsen, men då satte vi oss på rälsen och protesterade och det ledde så småningom till att järnvägen fick vara kvar. Byalaget fick hyra stationen som möteslokal och en viss caféverksamhet började så smått då det var beställningar. Stationscaféet permanentades under 1985, då stationen blev renoverad och återinvigd och veteranågen började rulla från Nora. Sen blev det många år som caféansvarig ihop med Gösta, tillsammans med våra ferieungdomar. Järle byadagis, var en jättestor framgång för vår då mycket barn-

rika by. Vi hade jobbat mycket med barnomsorgen under lång tid, och det blev som jag ser det "Byalagets största seger" när det öppnades 1985. Båda dessa invigningar skedde när jag var ordförande, vilket jag känner stor glädje och stolthet i att ha fått medverka till. Järle marknad tog jag initiativ till och 1988 hade vi första marknaden i samband med byalagets 15 års jubileum. Vilken succé det blev och fortfarande är.

Byaplan -88 med planläggning för åtta nya hus mitt i byn, där det bara var skog förut, var ett omfattande och viktigt utvecklingsprojekt i samverkan med Järle torv och kommunen. Ett hus blev omgående byggt och köpt, medan de andra sju husen initialt blev hyresrätter, mest pga byggkrisen i 90-talets början.

Torvenvägen byggdes för att slippa tung trafik in i byn och förbi station och lekplats. Genomfördes som en trepartslösning mellan kommunen, torvfabriken och vägverket. Jag deltog med förslag, planering och ritning för vägen.

Datastugan på övervåningen på Järlegården som vi först hyrde, fixades med bidrag från Länsstyrelsen. Vi ordnade fyra dataplatsar, där vi erbjöd datakurser när detta var sprillans nytt.

Järlegården köptes av Betanieförsamlingen 2001-2002. Gjorde en hel del underlag inför ansökan till allmänna arvsfonden. Vi fick ett bra bidrag, men fick också skjuta till egna medel. Och mycket arbete (reds anmärkning)

Hemsidan var jag med att föreslå och sen byggde upp tillsammans med sonen Daniel, och har skött sen dess.

Bredbandet. När EON lade ner ledningar så insåg jag att fanns det möjlighet att få med detta. Eftersom jag hade kontakter på Länsstyrelsen så gick det ganska snabbt att få loss pengar till projekt för bredband till byn. (en av Lasses största insatser kan jag tycka)

R 50, där det var mycket diskussioner om påfarten till Järle. Gav förslag och var med och påverkade, så det blev en helt ny väg och planskild korsning i Mogetorp.

Hållbara Järle som jag var med och startade, men som tyvärr dog ut lite för snabbt. Hoppas ändå att Järleborna fortsätter vara hållbara i sin vardag och inte minst i byalagets verksamhet, typ kravmärkt kaffe exempelvis.

Du har även varit engagerad i landsbygdsfrågor utanför bygden?

Ja jag har varit med i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, som startade som en kampanj för att stärka landsbygden i hela landet. Det arrangerades en budkavle som gick mellan olika föreningar, organisationer i Sverige, där Järle byalag var en. Avslutning skedde på Skansen i Stockholm där byalaget deltog som länets representant med en utställning om "Järlemodellen" och Järlekaminer i en hästtransport. I början var jag lite tveksam till organisationen, men

Vi vill önska alla en riktigt
Skön Sommar!

Öppettider:

Mån - Fre 8 - 18

Lördag 8 - 15

Lördag 30/6 stänger vi trädgården.

Vi har utförsäljning veckan efter
Midsommar.

Välkomna!

Britt, Katta, Louise

0587-50065 070-2532023

Kanans
Handelsträdgård

Vi stödjer Ervalla företagare!

med åren blivit alltmer övertygad och engagerad. Hela Sverige ska leva är en opolitisk organisation som är 5000 byagrupperns röst för lika villkor och balans mellan stad och land. Jag blev ordförande 1996 i den nybildade länsavdelningen i Örebro län och var sedan med i riksstyrelsen mellan 2000-2014.

Jag var också med i ett länsprojekt som kallades L&SEK för att stimulera lokal utveckling och social ekonomi. Sen deltog jag också i LEADER organisationerna i flera perioder. Först i Våg 21, sedan i Leader Bergslagen och Mellansjöländet. Har också representerat Hela Sverige ska leva i övervaknings kommittéer och samverkansgrupper för regionalfond och jordbruksfond, vilket gett god insikt och kontakt med den politiska organisationen regionalt. Jag har dessutom varit med i Bygderådet i Nora för samverkan mellan landsbygdsföreningar i Nora kommun och startat ROS, ett länsnätverk för regional omställning i samverkan för ett hållbarare Örebro län.

Hur kommer det bli att bli året-runt gotlänning?

Bra fråga. Jag har varit på Gotland i 40 år, då min hustru Birgitta kommer därifrån, så jag känner ön rätt väl. Sommaren är helt underbar, men hösten/vintern kan vara väldigt rå, kall och blåsig. Men det blir som det blir, och man kan göra annat på vintern. Hälsa på barn och barnbarn eller fara iväg och åka skidor eller annat skoj. Det kommer att bli jättebra är jag säker på.

Men det är förstås en stor omställning att lämna Järle, vårt hus, bygdebör och alla fina minnen vi har härifrån. Våra fyra barn har vuxit upp här och fått en jättebra start i livet på dagis, skolan och i bygden. Nu är de ju storstadsbor alla fyra, men jag hoppas att de ändå har landsbygdsperspektivet fördelar med sig framöver. Slutligen vill jag också ge min kära Birgitta ett stort tack för allt stöd jag fått av henne under alla år, annars hade jag aldrig kunnat vara med så mycket som jag varit. Tack också för alla samarbeten i byn och bygden genom åren.

Byalaget kan bara tacka Lasse för alla år han varit aktiv i byalaget och önska all lycka i framtiden på Gotland!



*Lasse
framför
familjens
hus,
Vårglän-
tan.*

Ännu ett jubileum!

Att vår marknad fyller 30 år i år är det nog inte många som känner till, men så är det. För att fira detta så lägger jag med reportaget från denna begivenhet 1988 som också sammanföll med byalagets 15-årsjubileum. Trevlig läsning tillönskas läsarna!

/gösta

JÄRLE MARKNAD

SUCCE

Så inföll då dagen med stort M, den 2 juli, som vi alla planerat och jobbat för under ett halvår. Att dra igång en hel marknad med allt vad en sådan innebär, görs ju inte utan anledning, och visst hade byalaget en stor sådan, nämligen att göra vårt 15-årsjubileum till något alldeles extra, inte bara för alla byalagsmedlemmar, utan för hela Järle med omnejd. Och varför är det bara Nora som ska ha sin "marken"? Nej, Järle ska allt få sin egen, utan skräp men med kvalitet, resonerade vi. Och så blev det.

Från Byabladets utsände reporter, den blott 15-årige Markus Jubin, kommer här en skildring av denna fantastiska lördag:

"Anländer vid notiden till stationen och det märks att något stort är i görningen. Längs gräsmattan står ett tiotal marknadsstånd uppställda och runt dessa är bygdens försäljare i färd med att ställa upp sina produkter. Och det är inga dåliga grejer som bjuds ut: nyplockade jordgubbar, sylt, bakverk, bröd och godis. Allt verkar vara fräscht och hemlagat. Burkar med honung kan jag också se och dess tillverkare, två tusen bin i sin kupa, har också fått följa med. De idoga drönarna med sin drottning är dock inte till salu.

Mycket hantverk ser jag. Keramik, träslöjd, handarbeten, mattor och textilier och nog ser arbetena fina ut. Köplusten stiger i takt med allt folk som strömmar till, bl.a har byns fågelvänner redan flockat sig runt de natursvarvade holkarna.



I trädgården har serveringen öppnat och det tycks bli stor åtgång på glass och dricka i värmen. Åtgång på gris lär det också bli för kolbädden på vilken den stackarn ska grillas, ryker för fullt. Stekmästare Lundkvist lockar stor publik med sina färdigheter. Andra mer levande djur håller till ett stycke bort på gräsmattan. Det är visst kaniner och de gulliga livan drar redan en massa barn till sina burar.

Klockan närmar sig tolv och jag tänker få ett samtal med någon i byalagsstyrelsen om läget så här långt. Det går inte alls för den måste samla sig för en

aviserad jubileumsuppvaktning från järnvägsföreningen i Nora. Men den har redan kommit och letar efter er, säger jag stilla. Snabb rusning till perrongen och där står en otålig delegation, ditrest med extratåg. Och vilket tåg sen, NBJs förstaklassvagnar dragna av det gamla fina loket Carlskoga! En hyllning bara det till byalagets 15-årsjubileum. Efter tal av NBVJs ordförande Järliden överräcktes en litografi över Nora station och därefter drog sig sällskapet in i stationen där kaffe och tårta väntade.



Efter en timme börjar det bli oroligt igen hos arrangörerna. En ung byalagsmedlem placeras utanför den för dagen utrymda jordkällaren och till honom anländer personer med famnen full av tårta. Så inleds byalagets stora tårttävling som kom att bli en mycket uppskattad händelse för de 500 marknadsgästerna.

De åtta deltagande tårtorna avsmakas så i nämnda jordkällare och juryn hade en nog så knepig uppgift att välja ut ett segrande bakverk. Efter mycket smakande och smackande låter juryns talesman meddela att fru Svensson, känd järlebo, vunnit med sin utsökt goda skapelse. Vinnartårtan och de övriga sju blev efter prisutdelning och fanfar snabbt uppätta av en sugen marknadsskara som med avund åsett juryns frosseri. Stämningen är alltså nu på topp, solen värmer, kaffet smakar och orkestern LINDEBLECKET har blåst igång sin eftermiddagskonsert.

Kl tre tar det roliga slut, nej jag menar att de tyngre inslagen tar vid, och det är väl så viktigt en jubileumsdag som denna. Byalagets ordförande håller sitt tal i vilket det berättas om föreningens tillkomst för femton år sedan, dess initiativtagare och allt som åstadkommits under denna tid. Det är bara framgångar och segrar han tar upp och nog begriper jag att så perfekt kan väl ingen förening fungera. Eller det kanske är något speciellt med just detta byalag för några protester hördes inte..... Sedan sades något om att byalaget under åren satt sig på spåret för att få sin stämma hörd. Idag hade de inte fått en chans för ånglokstågen och rälsbussarna kommer och går i ett.





Eftermiddagen börjar bli sen. Det utlovade lekprogrammet får ställas in. Ingen unge orkar rasa mer. Innan jag går låter jag mig fotograferas av kanonfotograf Svensson, känd järlebo, bakom en egenhändigt gjord stinsattrapp. Till slut tittar jag in i godsmagasinet där Järles första men säkert inte sista konstutställning dragit in. Konstnärerna Ekström och Gustavsson hänger därinne och många konstintresserade marknadsgäster har säkert haft åsikter om verken.

Innan jag lämnar stationen med sin nu avfolkade marknadsplats, blir jag inbjuden till byalagets stora avslutningsfest. Jag avstår med förevändning att jag inte betalt någon medlemsavgift, och då slapp jag."

Markus Jubin

Intressantare var det att lyssna till nästa framförande som gällde byalagets arbete och engagemang för en levande landsbygd, LANDSBYGD 90-kampanjen. Byalagets sekreterare läste upp en appell som återges i sin helhet på annat ställe i tidningen. Läs den och man förstår att Järle kan komma att utvecklas mycket i framtiden. Man vill så mycket men resurser saknas än så länge.

Även en marknadsgäst blir hungrig och då smakar det bra med, varför inte helstekt gris med bröd, sallad och öl. Denna läckra meny blev verklig för cirka sextio personer och om dessa kan sägas att så mätta och nöjda har ingen sett dem förut.





Ulf Lekman och Per Andersson vid den nya skylten.

FLÅTENDAMMARNAS OCH TEGELBRUKSSKYLTEN NYA SEVÄRDHETER.

I alla år har man sett de igenväxta dammarna på vägen mellan Flåtten och Torpa, men nu har det hänt något där. Per Andersson eller Per i Torpa som många säger berättar hur detta gått till. Groparna är från början från tegelbrukets tid när man tog upp lera till teglet. Den västra dammen har man tagit leran med handkraft, den östra och större dammen var med maskin. Sverige har ju som mål att restaurera våtmarker, så ett samarbete mellan Per, som är markägare och Länsstyrelsen utmynnade i att man fick EU pengar för att göra i ordning dammarna för ett rikare fågelliv. Arbetet skede mellan 2014 och 2017 och mycket av grävarbetena gjorde av Lars Olsson i Nyttorp med grävmaskin från Sandbergs i Ervalla. Man har ordnat slänter och flikar så fågel lättare kan ta sig ner till vattnet. Ute i dammen finns så kallade flytöar av plast och kokos där fåglar kan



Den stora vackra östra dammen där svanarna simmar, här finns en brygga, där Per A omtänksamt satt upp en bänk för en äldre dam som tycker om att promenera hit och sätta sig ner.

Här syns en av flytöarna till höger i bild och om man har lite fantasi även svanparet!



lägga ägg. Det finns stängsel med hål i så andungarna kan komma i och upp ur vattnet. Ett svanpar som är revirskyddande häckar där, och det finns också sädesgäss, änder och knipor. Ett imponerande arbete är det.

På andra sidan vägen låg ju Järle tegelbruk som var ett stort tegelbruk när det begav sig. 50-60 anställda hade man som mest. Bruket las ner på 60 talet och revs 1976. Vid dammarna har Ervalla hembygdsförening nu satt upp en stor skylt som beskriver tegelbrukets historia. Ulf Lekman från hembygdsförening visar stolt den fina tavlan med text och bilder. Han berättar att en liknande tavla även finns vid Ervalla gruva där man bröt svavelkis förr i världen. Tavlan och dammarna är väl värda ett besök och ligger ju på bekvämt cykelavstånd från Järle.

Sven Röstlund



Flätens Tegelbruk

Anders Janzon (1852-1930), född och uppvuxen på Flätens gård, startade Tegelbruket år 1895. Janzon var en ovanligt företagsam man. Förutom tegelbruket, startade han mejeri och vaxhus på gården, gruvdrift, samt var delaktig i bildandet av Järle Torvströ AB. Dessutom var han en av stiftarna till Ervalla missionsförsamling. Hans sista företag blev att, på 1920-talet, driva bok- och pappershandeln i Nora.

Under brukets alla tidigaste period grävdes leran för hand. Spår efter denna grävning är ännu synliga sydväst om brukresterna. Man brände då med en s.k. fyllugn. Den byggdes ungefär som en kolmila. Tegel staplades upp i gångar, man eldade i mitten och allt täcktes.

Årstilverknigen av mursten uppgick, i slutet på 1800-talet, till imponerande volymer och om sommaren sysselsattes 50-60 personer. Brukets största enskilda order, var i samband med byggandet av Hållstuts sanatorium.

På 1920-talet byggdes flera nya byggnader och ångmaskinen ersattes med elektricitet. I början av 1930-

talet moderniserade Anders Janzons son, Axel, anläggningen till en av de modernaste i Sverige.

Från bruket anlades ett släckkärr till Torpa anhalt, var till de lastade lägvagnarna drogs med häst, för att därefter kopplas samman med ordinarie låg. En släckkärr, som gick på räls, användes för att maskinellt gräva upp leran från det stora lertaget väster om fabriken. Leran lastades på små löpagnar, som drogs av ett litet diesellok in till fabriken.

Tillverknigen bestod av taktegel, mursten och rör i många dimensioner. I fabriken fanns en ugn, som var byggd som en stor oval med, 14 kamrarna, där murtegel slaplades i botten, rör- och taktegel långt upp. Varje bränning tog 14 dagar och ugnen skulle eldas upp till 900 grader och därefter långsamt svalna.

Efterfrågan var god, till mycket god, fram till 1940-talet, för att därefter dala, då konkurrerande byggnadsmaterial introducerades. Under säsongen 1960-1961 tog dåvarande ledning beslutet, att lägga ned fabriken. 1976 brändes byggnaderna ned och den stora Tegelugnen revs.

Källor: Järle Byblad, Gösta och Bovid Tegner och Ervalla-boken.

Tegelbruket och dess historia på informationstavlan.

Sommar, sommar och sol....

Ja nu i maj, när jag skriver det här, har vi en fantastisk sommar. Hur det är 2 juli, när Hantverkermagasinet öppnar, återstår att se! Oavsett väder och vind, Hantverkermagasinet håller öppet mellan 10 och 18 från den 2 juli till och med 19 augusti (samma dag som bakluckeloppisen!)

Dessutom öppet Nora Marken-helgen och Ljusstråkskelgen. Så 2 september är sista öppettid för den här säsongen.

I år är vi 14 deltagare som har gemensam utställning och försäljning, Nya för i år är Julius med smide och Solweig med textila hantverk. Varmt välkomna in i hantverksgänget! Så vill du titta på/ köpa virkade och sydda grytlappar, sylt och saft., Tvåändsstickade vantar, en trälampett med ordspråk, en mugg från vår lokale krukmakare, en glasskål av äldre årgång. En ängel i hardangersöm, ett tennarband, en solhatt, en vävd löpare, ett halsband trätt av määånga pärlor. Sockor i rolig modell, en smidd smörkniv, en stickad tröja, en eller annan matta då tittar du in i Hantverkermagasinet! Givetvis finns mängder av annat också, har bara räknat upp en liten del av hela det sortiment som finns.

Ring om du har några frågor! Hantverkermagasinet har en mobil av äldre modell som ska vara på under öppethållande, 076-127 67 66. Övrig tid svarar Gerd i möjligaste mån på 070- 234 28 80



från vänster: Cajsa, Kerstin A, Peter, Kerstin B, Suzanne, Inga-Lill, Julius, Lumia, Ingegärd, Ingela, Inger och Maria saknas: Jenny och Solveig och Gerd förstås som fotade



Immanuel, Ervalla

Välkommen till oss i
Ervalla baptistförsamling!
1916-2018

*Inbjudan till årets sommarmöte
söndag 1/7 kl.15,00*

**Medverkande; Lasse Andersson
Sångarpastor från Nävekvärn**



Kärleksgåva till Ankarstiftelsen och barnhem i Colombia

Gott fikabröd!

Välkommen!



Arr: Svenska Kyrkan i Axbergs Församling
Sabattsbergs Missionförening
Ervalla Baptistförsamling



Ervalla Företagare

Föreningen Ervalla Företagare bildades i december 2011. Föreningens mål är att främja näringslivsutvecklingen, stödja både nytt och befintligt företagande och uppmuntra lokala initiativ i och omkring Ervalla och Järle.

Medlemsnyttan:

Medlemsnyttan är vad du som aktiv medlem kan få ut av Ervalla Företagare.

Vi i Ervalla Företagare ger dig som medlem många saker såsom gemenskap, förmåner och affärer.

Vi värnar alltid om våra medlemmar och deras intressen.

Som medlem i Ervalla Företagare:

Är du **Delägare** i föreningen; du är med och styr dess strävanden och verksamhet.

Har du tillgång till **Utbud och aktiviteter**; kan leda till samverkan med andra medlemmar.

Får du **Information** om företag och verksamheter på/i bygden.

Bjuds du in till **Gemenskap**; vilket ger dig identitet, nya vänner och nya affärsmöjligheter.

Kan du få **Utlopp** för egna strävanden; möjlighet till personlig utveckling och bli bekräftad.

Får du **Förmåner** (resor, utbildningar, samkväm med andra företagare runt Örebro)

Bjuds du in till **Frukostar/ kvällsträffar** kostnadsfritt; möjlighet att träffas och utvecklas.

Du är med och **Samverkar** för en levande landsbygd.

Medlem av **Ervalla Bygdelag** (alla föreningar på bygden)

Antal medlemmar är för närvarande 44 st. (nov 2017). Ju fler medlemmar vi blir ju bättre blir möjligheterna att positivt påverka utvecklingen i Ervallabygden.

Medlemsavgiften 500 :- / år är snabbt intjänad då målsättningen med föreningen är att nätverka och "gynna" varandra. Sätts in på bankgiro 842-1646.

Du får halva annonskostnaden vid annonsering i Järlebladet. Lån av partytält kostnadsfritt för medlemmar.

Vill du bli medlem i föreningen Ervalla Företagare, välkommen att kontakta styrelsen.

Företag, föreningar och organisationer kan bli medlemmar. Läs mer på www.ervalla.nu

Datum för möten 2018

Medlemsmöten och Träffar:

18 juni Midsommarlunch Christinas Gästgifveri kl. 12:00

5 september Christinas Gästgifveri kl. 07:00

15 september Marknad vid Traktorrace Hult Säteri kl., 12,00-17,00

3 oktober Christinas Gästgifveri kl. 19:00

7 november Christinas Gästgifveri kl. 07:00

5 december Julbord Christinas Gästgifveri kl, 19,00

Läs om alla våra medlemmar:

http://ervalla.nu/PDF/Medlemsförteckning_2017.pdf

VARNING!!!

Om du inte betalat medlemsavgiften
blir detta det sista numret du får av
Byabladet

Kontrollera så du inte missat!
200:- för enskild och
300:- per familj (2 pers o fler)

De som betalt får med detta nummer
medlemskort.

PG 44 85 83-5

Manusstopp för nästa nummer blir den 31 augusti

**Alla manus, papper eller ännu
hellre filer skickas till:**

Sven Röstlund

Järle Rönnbärsväg 4, 713 91 Nora

sven.rostlund@hotmail.com

**Varför inte annonsera
i Byabladet?**

Helsida 300:-, halvsida 200:-,
tredjedelssida 100:-

Ring eller mejla Sven
och diskutera utformning

Ansvarig utgivare:

Peter Ekström 0587 - 501 33

Redaktion:

Sven Röstlund

0704832687

sven.rostlund@hotmail.com

Medlems- o pren.ansvarig:

Gösta Tegner

Floragatan 10, 702 13 Örebro

019 - 507 28 57

gtegner@telia.com

Glöm inte bort de viktiga hemsidorna

www.jarlebyalag.se

och

ervalla.nu och bygdenytt.se

Tågtrafiken till och från Järle i sommar

Ångloktåg eller dieselloktåg vid brandfara

Alla lördagar fr 23 juni-25 augusti	Gäller även för Noradagarna 4-6 juli	Gäller även för Noradagarna 4-6 juli	Gäller även för Noradagarna 4-6 juli
Från Nora	10.15	14.15	16.00
Till Järle	10.35	14.35	16.20
Från Järle	11.15	15.15	16.50
Till Nora	11.35	15.35	17.10
Uppehåll i Järle	40 minuter	40 minuter	40 minuter

Alla söndagar fr 24 juni-26 augusti		
Från Nora	10.15	14.15
Till Järle	10.35	14.35
Från Järle	11.15	15.15
Till Nora	11.35	15.35
Uppehåll i Järle	40 minuter	40 minuter

Rälsbusståg

Alla lördagar o söndagar fr 23 juni-26 augusti	
Från Nora	12.20
Till Järle	12.38
Från Järle	13.10
Till Nora	13.28
Uppehåll i Järle	32 minuter



Alla tisdagar, onsdagar, torsdagar fr 10 juli-9 augusti	Gäller även för tisdagen 3 juli	Gäller även för tisdagen 3 juli	Gäller även för tisdagen 3 juli
Från Nora	10.25	13.20	15.30
Till Järle	10.43	13.38	15.48
Från Järle	11.15	14.05	16.10
Till Nora	11.33	14.23	16.28
Uppehåll i Järle	32 minuter	27 minuter	22 minuter

Biljettpriser

Vuxen Nora-Järle Tur och retur	Vuxen Nora-Järle Enkel	Barn/ungdom 3-15 år Tur och retur	Barn/ungdom 3-15 år Enkel
140 kr	100 kr	70 kr	50 kr

OBS: uppvisande av medlemskort 2018 i byalaget medger rabatt med halva priset!

Gäller dock inte under Nora marknadsdagar 25-26 augusti.