

Verksamhetsberättelse för Järle Byalag 2005

Årsmötet

Årsmöte hölls i Järlegården den 5 februari 2005. 18 personer deltog. Ett medlemsmöte hölls i maj.

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Peter Ekström, ordförande, Lasse Carlsson, kassör, Hilikka Sievert, sekreterare, Ia Malmqvist, Monika Almer, Anna Berg, Sven Röstlund, ledamöter och Marie-Louise Ärlegård, suppleant. Styrelsen har hållit 7 möten under året. Vid mötena har också representanter för olika kommittéer deltagit.

Medlemmar

Byalaget har haft 385 medlemmar under året. En minskning med 72 st mot föregående år.

Öppna förskolan

Från skolstarten i januari 2005 till slutet av maj träffades ungefär fem föräldrar och åtta barn nästan varje fredag kl 9.30 - 11.30 i Järlegården. Terminen avslutades med en utflykt till Nora. Efter sommarlovet var det färre som träffades och efter ett par månader rann verksamheten helt ut i sanden. Detta kan bero på att färre barn i aktuell ålder är hemma och att behovet för verksamheten har minskat. De ansvariga för kommittén tackar för sig och har avslutat sitt engagemang.

Bro- och skeppskommittén

Inget särskilt har under året inträffat inom kommitténs ansvarsområde.

Järle Byablad

Det har varit redaktörerna Ida Röstlund och Tove Ekström som under året satt ihop fyra nummer av tidningen. Under 2005 har de startat ett antal återkommande reportageserier om bland annat lokala företagare och legender från bygden. I årets fjärde nummer firades Byabladets 30-årsjubileum. Redaktörerna har (om tekniken tillåtit) för det mesta hållit till i Järlegården. Monika Almer har tagit hand om annonserna och de förra redaktörerna Gerd Höök och Gösta Tegner har också bistått med hjälp när så har behövts.

Ungdomskommittén

Lajvgruppen, Primigedia har under året träffats på torsdagar. Delar av lajvgruppen har deltagit i ett till två lajv. By-lajvet Arnulfs råde i Norberg och stads-lajvet Kejsartemplet vid Ramshyttan i Kilsbergen. Det har också spelats rollspel vid ca tolv tillfällen, ibland med övernattnig. Något annat som spelats är

dator, vid ca 7 gånger har man haft LAN i Järlegården som hållit på i upp till tre dygn.

Järlegården

Användningen och verksamheten i lokalen har legat på en lika hög nivå i år som i fjol, ca 250 aktivitetstillfällen. Särskilt glädjande är att den för året nya ungdomskommittén står för en stor del och att även LAN och rollspelsaktiviteterna lockar många ungdomar.

Den betalda uthyrningen ligger också på fjolårets nivå. T.ex så hyrde Lillåns skola för sina introduktionsträffar med nya sjuor i augusti.


Renoveringsarbetena är ju slutförda men ännu återstår små detaljer. Några av dessa fixades vid de två arbetsträffar som genomförts. Den årliga genomgången av fastigheten är dokumenterad och en komplett inventering av utrustning och material har slutförts.

Miljökommittén

Som alla seriöst sopsorterande Byalagare vet - eller åtminstone märkt - har vi inte längre någon återvinningsstation. Denna tvingades vi avveckla under 2005, eftersom den inte höll måttet enligt dagens krav. Containerarna blir större och tyngre och ska tömmas medelst lastbil som kräver både bärig mark och manöverutrymme. Inget av detta kunde erbjudas bakom Stationsmagasinet.

Dock arbetade Miljökommittén en hel del med att hitta en alternativ lokalisering och lyckades faktiskt finna några användbara platser. Fast trots ihärdig uppvaktning av både Örebro kommun, FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som har övergripande ansvar för återvinningsssystemet) och LBC Askersund (har ansvar för tömning och skötsel i länet) lyckades inte kommittén att ordna finansiering av iordningställande av en ny plats.

I början av april 2005 guidade Ingemar Bergman runt en kommunal femmannadelegation(!) för studier på plats och så sent som i november åkte Ingemar runt med chefen för FTI och ansvarige på LBC för att ytterligare penetrera problemet. Kommunen hade nämligen legat på dem om att hitta en plats här i kring, eftersom det inte finns någon inom 1-2 mil i någon riktning. De olika inblandade kom fram till att den ursprungligen föreslagna platsen var bäst. Ett genomförande kräver minst 20.000 kr, och det anser sig FTI inte ha råd med. Arbetet fortgår.



Studie- och kulturkommittén

Har ordnat sedvanliga aktiviteter. Tipspromenader vår och höst och cykelturer under sommaren. Året avslutades traditionellt med ljusstöpning.

Stationskommittén

Vår- och höströjningarna genomfördes med den vanliga in- och utplockningen av trädgårdsmöbler, lövräfsning, gruskrattning och allmän översyn av hus och tomt. En trädgårdstraktor inköptes inför gräsklipparsäsongen.

Några stora byggarbeten har genomförts med frivilliga krafter. Först ett efterlängtat förråd för våra marknadsbord. Sedan en utökad magasinstrappa. Ny kompletterande belysning har satts upp i magasinet. De gamla ute stationsbänkarna har renoverats. Behövt inför stundande jubileum.

Hantverkskommittén

Hantverkskommittén träffades några gånger på försommaren och har även haft en del telefonkontakt. Kontakt togs med utställarna i hantverksmagasinet och en träff i början på juni ordnades. Bemanningsschema för öppethållande, förpackningsmaterial, annonser och flygblad gjordes.

12 utställare hjälptes åt att hålla öppet 10-18 varje dag under 6 veckor + 2 helger. Kundtillströmningen varierade med vädret, men försäljningsmässigt blev det nytt rekord i år igen.

Efter avslutad säsong hade gruppen en utvärderingsträff med alla utställare då vissa brister angående lokalen påtalades. Dessa är nu åtgärdade.

Måndagsträffen

Måndagsträffen har som vanligt varit välbesökt av ungdomar från fjärde klass och uppåt. Det har alltid varit minst två vuxna med och upp till 30-40 ungdomar per kväll. Aktiviteterna under året har varierat. Förutom godisätning och allmänt umgänge, har det hunnits med pingisturneringar, bokstavsjakter, utomhuslekar, fin trerättersmiddag, pyssel och inte minst besök av en riktig trollkarl, Leo Kim. Pusskalas på övervåningen kan man också läsa om i loggboken.

Kafé och turism

Stationskaféet

Inget år utan jubileum är byalagens motto och 2005 var det dags för Stationskaféet som därmed kunde ståta med att ha varit igång under 20! sommarsäsonger. Från den första kvartetten 1986 med Nina E, Marianne B, Maarit M och Ylva R till det senaste gänget med Jenny B, Ida R, Ida J, Ida P, Tove E, Pernilla S, Dan och Jonas P-B, Tomas K och Simon L, har sammantaget cirka 140 ungdomar gjort sin feriepraktik, och många gånger sitt allra första sommarjobb, på stationen.

Säsongen 2005 var kaféet för det mesta välbesökt bortsett från värmeböljan i juli och då särskilt under Nora-dagarna, som hade en dämpande effekt på verksamheten. Värstingdagen blev som vanligt Järlemarken den 2 juli som ändå flöt på väldigt bra. Några bussbeställningar och en stor företagsutflykt (Wurth AB) i ösregn hjälpte upp försäljningen liksom westerntåget i juni och tågdiggardagarna i augusti med bl a en nattligt "spöktåg" där kaféet serverade resenärerna hamburgare och öl.

Vandringsleder

Populariteten håller i sig för de tre stignäten i Skärmarboda, Lilla Mon och Mogetorp. En bra bit över 2000 kartblad i de upprustade brevlådorna vid

ingångarna har gått åt vilket betyder att omkring fyra gånger fler vandrare varit i farten.

Den definitiva invigningen av hela vandringsområdet ägde rum på Geologins dag den 10 september inför ett 60-tal personer. Med länets meste invigare - landshövding Sören Gunnarsson - i aktion på Bergslagsporten. Efter lyckönskningstal skars repet (lite rejälare än att klippa band) och ytterligare några talare så vidtog en specialkomponerad vandring genom några av de maffigaste grotterna i Skärmarboda ner till Mogetorps stignät och till Falleraberget där ännu en invigning förrättades, nu till minne av Gustaf Rosén som var en friluftsentusiast i Mogetorpsområdet redan på 50-talet.

Övrigt

Under 2004 etablerades en dialog med Örebro kommun och dess nya organisation om ett samarbetsavtal. Meningen var att fortsätta detta arbete under 2005, och Björn Sundin, ordf. i kultur- och medborgarnämnden var med på medlemsmötet i maj och uttryckte sitt starka stöd för byalagets arbete. Ingenting ytterligare har dock hänt efter detta möte.

Detta till skillnad från Nora, där ett kommunbygderåd med 12 föreningar etablerats under året, där även Järle byalag ingår. Möten har hållits vid fyra tillfällen och på programmet har stått kommun information och samråd om frågor som vägar, kommunikationer, turism m m. Ett bra initiativ från ~~Örebro~~ *Nora* kommun, som anser att dialogen med de lokala grupperna är viktig.

Vid Medlemsmötet i maj deltog ett 30-tal Järlebor, som fick lyssna till Gerd Engman om livet som landshövding, ovan nämnde Björn S samt en redovisning av byalagsaktualiteter. Ett bildspel på storbild om Järle byalags historia visades, som samtidigt var ett test inför ett eventuellt inköp av dylik utrustning.

Ett nationellt Rådslag genomfördes i hela landet under 2005. I Järle fick det heta "Framtidscafé" och genomfördes vid två tillfällen. Ett 10-tal kom för att prata om vägar, barn och ungdomsfrågor, information, Järlegårdens användning, hur vi möts och träffas och en hel del annat. Vi var helt överens om att byalaget genom en bred verksamhet tar ansvar för helhet och samarbete, vilket är av stor betydelse för ett bra och innehållsrikt liv i byn och bygden.

Styrelsen i februari 2006.